

## Het ontstaan van een hobby

**Een gelezen boek; wat versta je daar onder? Voor ons, mijn vrouw en mij, is het een boek dat niet nieuw is, niet antiek of zeer zeldzaam.**

Wat mijn vrouw en ik met dit soort boeken hebben is het volgende.

Ik lees m'n hele leven al veel, alle genres, soms wel 3 boeken per week. Zo'n 20 jaar geleden kwam ik in de plaatselijke bibliotheek boeken tegen geschreven door ene Robert van Gulik. Dit zijn detectiveverhalen gebaseerd op originele oude Chinese gegevens. De hoofdfiguur is rechter Tie, een districtsbestuurder die op een unieke manier de meest ingewikkelde strafzaken oplost. Ik vond dit toen al mooie boeken en heb alle in de bibliotheek aanwezige exemplaren gelezen en tevens ben ik alle informatie over Robert van Gulik blijven volgen.

Drie jaar geleden kwam ik op een rommelmarkt in een boekenstal zomaar 2 Rechter Tie boeken tegen en kocht deze voor fl. 2.-. Deze boeken weer eens gelezen hebbend kwamen ze apart in een kastje te staan en gebeurde er verder niets.

Later realiseerde ik me dat dit oude uitgaven waren (1960) en mogelijk-kerwijs meer aandacht verdienden. Begin dit jaar gaf ik in een Internet-zoekmachine de woorden Robert van Gulik in en vond tot mijn grote verbazing Amerikanen, Duitsers, Denen en natuurlijk ook Nederlanders die allen deze interesse delen en daarover op Internet publiceerden. Zo vind je bibliografieën, chronologieën en recensies geschreven door diverse personen.

In juli gingen we naar Bredevoort, het leuke boekenstadje. Er was een grote boekenmarkt en daar gingen we gericht zoeken.

Tjonge wat was dat leuk zeg, op kramen snuffelen, kooplieden vragend; meestal vang je bot maar we kregen ook opmerkingen als "ik heb ze wel maar verkoop ze niet", bleken die mensen zelf te verzamelen. Wel kregen we tips van: kijk eens bij die en die; of we werden naar

antiquariaten doorverwezen. Eén van de handelaren vertelde dat hij ergens in een kelder aan de Oude Gracht in Utrecht een heel rijtje Rechter Tie uitgaven had zien staan maar in welke winkel wist hij niet meer.

Die dag keerden we met 5 "nieuwe" gelezen boeken naar Zelhem terug. De smaak van het boekzoeken hadden we echt te pakken en twee weken later gingen we in Utrecht op jacht. We begonnen aan de Noordzijde van de Oude Gracht, hier en daar vonden we wel kleine winkeltjes maar niet wat we zochten, een kelder; stonden we met een handelaar in L.P's en C.D's te praten, wist deze ons te vertellen dat er helemaal aan het andere einde van de gracht een grote zaak met zeer veel boeken was en dat we daar maar eens moesten kijken. Maar ja, het was wel 20 minuten lopen en dat op een hete dag; toen we aankwamen bleek het een kringloopwinkel met meerdere grachtenpanden in gebruik en daar in de kelder, ja hoor, het was weer raak, 3 boeken voor 1 Euro per stuk. Daarna nog even bij De Slegte langs (ook daar verkoopt men gelezen boeken) en scoorden we er nog weer 2, dus je kunt je voorstellen dat we weer een prachtdag hadden.

Aangezien er in Bredevoort naast de 6 grote markten, elke derde zaterdag van de maand een kleine markt is en er ca 25 boekwinkels zijn, hebben we ook daar al enkele keren een bezoek gebracht, de kramen afgezocht en alle winkels uitgeplozen. Elke keer was het weer raak.

Nu we zo de smaak van boeken zoeken te pakken hebben kijken we op braderieën, rommelmarkten en kringloopwinkels en daar is met wat meer moeite ook af en toe een exemplaar te vinden.

Ook op Internet is er op meerdere plaatsen informatie over van Gulik te vinden, en dan zijn er nog diverse antiquariaten op het net. Zo is er [www.antiqbook.com](http://www.antiqbook.com) waar je zoeken kunt bij wel 400 antiquariaten.

Hier doe ik kennis op over zeldzaamheid en bijbehorende prijzen. Kopen kan ook via Internet, maar dan mis je toch wel dingen als de omgeving, het contact met de mensen, en natuurlijk hoe een boek er werkelijk uitziet.

Tot besluit rest mij nog te vermelden deze hobby voor ons beiden heel leuk is. We zullen er zeker nog heel lang met plezier mee bezig zijn, zeker tot de hele collectie compleet is.

*Harry Amerongen*



## Links

**Harry vermeldt in zijn artikel dat er op het Internet veel informatie te vinden is, o.a. via websites van organisaties van antiquariaten. Hier volgt een aantal bookmarks op dat gebied.**

ILAB-LILA

<http://www.ilab-lila.com/>

Abebooks

<http://www.abebooks.com/>

Biblion

<http://www.biblion.com/>

Mega Book Search

<http://www.megabooksearch.com/>

Antiqbook

<http://www.antiqbook.nl/>



# Rechter Tie en de 20 goudstukken

